

EERSTE DAG :EEN MAN DIE VAN MENSEN HIELD

De geschiedenis aan het woord

1843. Don Bosco stapt een kapperszaak binnen. Een klein ventje van 11 jaar komt hem inzepen, Carlo Gostini. Don Bosco is een van zijn eerste klanten. Hij laat zich - tot grote ontsteltenis van de baas van het salon - ook scheren.

De kleine trilt als een espeblad van schrik: dat heeft hij nog nooit gedaan. Don Bosco raakt veilig en wel zijn baard kwijt en de jongen glundert als een volmaakte kapper.

Enkele maanden later zit de jongen op straat: zijn vader en moeder zijn gestorven en de baas heeft hem weggestuurd. Don Bosco komt hem tegen in de stad en neemt hem in zijn huis op. 'Kom mee', zegt hij, 'ik ben maar een arme priester maar zolang ik één stukje brood heb, zal ik het met je delen'. Carlo bleef meer dan vijftig jaar bij hem. Nog jaren na de dood van Don Bosco, zei hij telkens opnieuw: 'Hij hield heel veel van mij'.

Naar Teresio Bosco, blz. 191-192.

Een man die van mensen hield

Don Bosco was een man die van mensen hield,
van jonge mensen vooral,
en hij deed dat zo dat velen konden zeggen:
hij hield van mij alsof ik er alleen was.
Dit kwam omdat hij nooit iemand in de steek liet,
omdat hij ook zijn laatste stuk brood kon delen.
Zijn huis, zijn kamer, zijn matras, zijn zetel ...
Hij kon het allemaal afstaan als het om jonge mensen ging.
Zijn liefde was geen vroom gebaar,
geen ver evangelie, geen gezochte naastenliefde,
maar een warm hart, echte ontroering
en doorleefde aandacht in de vorm van zijn laatste stuk brood.

Liefde,
we dragen ze allen in ons vaandel,
verpakken ze gemakkelijk in mooie woorden,
maar we kijken weg over de schouders heen
van wie geen brood, geen vriend,
geen huis, geen toekomst heeft.
Ook vandaag zouden mensen van ons zeggen:
'Hij hield heel veel van mij'
als we begonnen met een stuk brood en een warme vraag van interesse,
als we handelden zoals don Bosco handelde.



Gebed om af te sluiten

Wij bewonderen mensen
die leven voor de anderen,
die in doen en laten getuigen
van een aanstekelijke liefde en toewijding.

En wij bidden:

Heer God,

dat wij zulke mensen mogen worden,
dat ook ons leven getekend mag worden
door de inzet en de trouw voor elkaar.

Laat ons dit leren van don Bosco in deze dagen
waarop onze aandacht meer naar hem gericht is.